



SELÅNGER SPORTKLUBB
BANDY

Sundsvall den 13 november 2010

Invigning av Gärde den 13 november 2010

Kära bandyväänner! Välkomna till en ny is och ny säsong med Selånger Bandy! När man såg Giffarna spela fotboll mot Gävle i onsdags, så insåg man att nu är det ju bandysäsong.

När det gäller arenan så törs vi säga att vi står här med bättre förutsättningar än på länge. Vi har fått nya kylrör nedlagda, planen har höjts upp en bit, och vi ska förhoppningsvis slippa de problem som vi har dragits med under senare år. Vi ska också hoppas att det här är en början på flera positiva händelser kring arenan. Våra utrymmen inomhus är slitna och underdimensionerade, läktaren behöver byggas om. Vi tror också att det här ska underlätta för personalen på Gärde, som har gjort ett hästjobb för att hålla isen i gott skick.

Men ännu viktigare är ju vad vi använder isen till!

Vi i Selånger Sportklubb Bandy måste som klubb visa att bandyn i Sundsvall är något som är värt att satsas på. Om vi spelar bättre bandy, om vi blir fler utövare, så blir det också mycket lättare att motivera satsningar på arenan.

Egentligen har denna utveckling mot framtiden redan påbörjats. Redan före invigningen av arenan har vi sett en mängd barn pröva på isen under Höstlovskul, och idag på förmiddagen har många uppmärksammat att det är Bandyndags i Sundsvall. Allt detta kan ske tack vare att vi har fått en nystart på vår ungdomsverksamhet. Vi önskar er i Selånger Bandyndags ungdomskommitté all lycka i det fortsatta arbetet.

Och nu är det dags för A-laget att ha seriepremiär på den nya isen. Särskilt kul för mig är att få hälsa Forsbacka välkomna som motståndare. Forsbacka var det första lag jag åkte på bortamatch till. Då var jag tio år. Laget kallades Den gula faran och den stora stjärnan hette Ernst Hård. Året var 1952.

Det var för övrigt det sista året som Sveriges genom tiderna bästa bandyspelare Ejnar Ask – åtminstone en av dem - hade avslutat sin fantastiska karriär i SAIK. Visste ni att han hade sina åtta första bandyår just i Forsbacka? Men då är vi så långt tillbaka att Selånger Sportklubb knappt hade dragit på sig skridskorna.

Och ni grabbar i Selångers A-lag denna säsong.

Jag vill passa på att önska er som ska kämpa på i Selånger Bandys färger, lycka till. Ut och kämpa! Äg isen, visa motståndarna att nu är det vi som bestämmer. Ge oss lite bra bandy tack!

Jag vill till sist be alla spelare att knacka med klubborna i isen och publiken på läktaren att ge en bandyapplåd för Gärdehov med förhoppningen att det ska bli en lyckad säsong både ismässigt och sportsligt.

Och så alla barn kring mittcirkeln: ballongerna i luften!